

Toscana 4 - 9 oktober 2010

Måndag 4 oktober

Trots att en del av oss hade gått upp mitt i natten, var det bara glada och förväntansfulla miner på de 47 ALP-are, som möttes tidigt på morgonen på *Skavsta flygplats*. Så här i efterhand tackar vi Islands naturkrafter - askmolnen - som gjorde att vi inte kom iväg i slutet av april som var planerat. Att få resa i oktober kändes bättre än den ursprungliga tidpunkten.



Vid flygplatsen mötte vår reseledare, *Anders Andersson* från Wintraval, oss med en buss. *Venedig* var vårt första resmål. Efter en tur in mot staden blev det omlastning till båtbus, som tog vårt

bagage till hotellet. Efter lunch (*se bild*) på en restaurang vid *Piazza San Marco* gavs tillfälle att utforska staden på egen hand. Vi fick också tillfälle att köpa nödvändiga paraplyer, då vi överraskades av regnskurar. Några passade även på att uppleva en gondolfärd (*se bild*) med sång och allt. Dagen avslutades med en gemensam middag.

Tisdag 5 oktober

Vid notiden lämnade vi Venedig, för att med buss åka till den gamla universitetsstaden *Bologna*. Efter en rundvandring med lunch åkte vi vidare genom ett böljande och vackert landskap till kurstaden *Montecatini Terme*, där vi inkvarterades på vårt hotell *Biondi*, som blev utgångspunkten för resten av veckan. Hotellet drevs av en familj, där man ibland kunde träffa tre generationer samtidigt.



Onsdag 6 oktober

På morgonen lämnade vi hotellet klockan 07.45, för att med buss ta oss till den klassiska konstnärsstaden *Florens*, där David o Goliat stod staty (*se bild*). Två svensktalande guider visade oss *Uffizi konstmuseum* och dess konstskatter. Vi fick också en intressant rundvandring i staden. Vi besökte *Basilikan* och gick på den berömda bron *Ponte Vecchio*. I den allmänna villervallan tappade vi bort en av de våra, men eftersom det rörde sig om en handlingskraftig person, blev det ett lyckligt slut innan hemfärden till hotellet.

Torsdag 7 oktober

Denna dag fick vi verkligen uppleva det vackra *Toscana*. Vi besökte medeltidsstäderna *San Gimignano* och *Siena*. Lunchen intogs på en vingård, där vi också



passade på tillfället att provsmaka vinerna. Möjligheten att köpa vin och vinäger, med leverans till hemadressen, var det många som utnyttjade. Vingården och Domkyrkan



Fredag 8 oktober



Denna dag samlade vi tidigare dagarnas upplevelser och synintryck med en dag "hemmavid"



. Cirka 500 meter från vårt hotell låg ändstationen för en över 100 år gammal bergbana (*se bilder*), som med vajrar drog oss upp till toppen av Monte Catina Term. Väl upp vandrade vi runt samt åt pizza i solskenet. Eftermiddagen ägnades åt promenader i parker, besök och inköp på marknader. Efter "sista middagen med gänget" överraskade Anders/Wintravel oss med att bjuda på *kaffe avec*, mycket uppskattat och trevligt.

Lördag 9 oktober



Med resväskorna packade inför hemresan, åkte vi först till medeltidsstaden *Lucca*. Där slet vi på skosulorna innan vi for för att äta en sista toscanalunch på badorten *Viareggio*. *Pisa* med sitt lutande torn blev sista upplevelsen på en innehållsrik vistelse i det vackra Italien. Flygplatsen i Pisa och flygbolaget hantering av sina resenärer skriver jag inget om!

Ett stort tack till Nicke med assistans av Anna-Karin samt Anders på Wintravel (även om han emellanåt hade svårt med avståndsbedömningar). Gärna flera liknande resor var den samlade uppfattningen.

Vid pennan *Jack Söderlund*