

Sydafrika 31 mars - 16 april 2013

Första utflykten gick till *Godahoppsudden* (Cape of Good Hop National Park) och *Cape Point*, via *Hout Bay* som är en verksam fiskehamn sedan senare delen av stenåldern. Med båt tog vi oss till *Duiker Island*, som är ett sydafrikanskt pälsäls- och fågelreservat, där det är förbjudet att gå iland. På ön lever tusentals sälar och fåglar. Det var vår första naturupplevelse.

På vägen genom naturreservatet träffade vi på *Bambus*, en art av apor. Vid *Godahoppsudden* ville vi alla bli fotograferade i olika konstellationer. Färden gick vidare upp till fyren med linbana och till sist med trappor. Naturen är fantastisk - vilka vyer. Jättegod lunch på fiskrestaurangen *Seaforth Restaurant*. Här besökte vi också pingvinparken *Boulders Beach*.



Dag 3 började med ett besök på *Castel of Good Hope*, där vi fick lite inblick i den sydafrikanska historien och vi fick också se vaktavlösningen. Vidare till *Taffelberget*, som ligger mitt i *Kapstaden* med en vidunderlig utsikt och natur. Det kittlade nog i magen på de flesta av oss under färden upp med linbana, där golvet sakta snurrade runt - inte till allas förtjusning.



Vi besökte också, *South Africa Museum*, *Parlamentet* och *St. Georges Cathedral*. Lunchade i en fin trädgård - ljuvligt. Middagen intogs på *Gold Restaurant*, en restaurang med afrikansk stil, så vi fick börja med att lära oss spela trummor, många ömma fingrar dagen efter. Vi åt smårätter - avsmakning av afrikansk mat och vin, mycket gott. Under middagen var det trevlig underhållning med musik, sång och dans.

Nästa dags färd gick till *Stellenbosch*, med ost- och vinprovning redan på förmiddagen. Vi besökte vidare de gamla delarna av *Stellenbosch* och fick en guidning i varje hus. Lunch i en underbar trädgård. Besökte en gammal lanthandel.



Vi lämnade *Kapstaden* för vidare färd på route 62 mot *Port Elizabeth*.

Första stoppet blev *Knysna*, där vi bodde i tre nätter i ganska stora hus med halmtak. Här blev det en *Featherbed Boat trip* till ett naturreservat med över 6.200 arter av buskar, träd och blommor. Vi fick åka uppför i öppna vagnar efter en traktor. Nedför tog de flesta sig ned till fots - ca 2,2 km, där det väntade en god lunch.

Kvällen började med att vi firade Monica och Sven-Olof Momatz guldbrylllopsdag, sedan middag på *MO'S ON REX*, god mat som alltid.

Följande dagar besökte vi *Knysna Elefantpark*, vi fick mata och klappa elefanterna. Vi besökte en strutsfarm och fick en guddad tur och lunch samt besökte även en fabrik där det tillverkades handväskor, plånböcker, livremmar mm av strutsskinn i alla de färger. Man tar till vara varje liten bit.



Eftermiddagen ägnades åt safari på *Buffelsdrift*, vi såg giraffer och en noshörning samt springbock.

En av jeeparna höll på att välta under färden, men det hela slutade väl. Här fick vi övernatta i tält, dock med trägolv, vattentoa och badkar inomhus. Duscha fick vi dock göra utomhus.

Tidig morgon med te och kex på rummet.

Morgonsafari kl 7 -9, därefter frukost och utcheckning och vidare mot *Plettenberg Bay*. Under dagen besökte vi *Birds of Eden*, en fantastisk fågelpark där vi också lunchade.

Middag och övernattnig på *NH Plettenberg Bay* i hus om fyra lägenheter.



Efter frukost åkte vi till hamnen för två timmars delfinsafari. Det var regnkläder och flytvästar på för alla. Delfinerna ville inte visa sig, men vi såg massor av den afrikanska sälen både i vattnet och uppe på bergskanterna.

Efter ännu en natt i *Plettenberg Bay* åkte vi vidare mot *Addo och Nationalparkendär* det fanns med massor av djur, främst elefanter. Det är fantastiskt att komma dessa vilda djur så nära. Bodde gjorde vi på *Zuurberg Mountain Village*, små radhus ihopbyggda två och två. Det låg ca 2 mil upp på berget på slingriga vägar men med en fantastisk utsikt och trädgård.



Nästa dag efter lunch kom den stora behållningen - en väldigt fin safaritur på *Schotia Headquarters*. Här fick vi uppleva elefanter, noshörning, giraffer, flodhästar, lejon och hjorddjur av många slag. Det är verkligen en upplevelse att komma djuren så nära. Vi åkte i öppna jeepar, många gånger stod vi bara 3-4 meter ifrån djuren. Här ingick en fantastisk middag tillsammans med guiden.

Dag 13, resans slut närmar sig. Efter ledig förmiddag uppe på *Zuurberg Mountain Village* åkte vi vidare till *Port Elizabeth*. Eftermiddagen ägnades åt eget promenerande i staden eller på stranden. Middag på *Casino på the Boardwalk*.

Stadsrundtur i *Port Elizabeth* med lokal guide - vi besökte en kåkstad, fick gå runt lite bland husen och se hur folket lever där. Många har arbete, men arbetslösheten är 52%. Här åt vi som vanligt en god lunch med underhållning av en gospelkör och dansare. Avskedsmiddag i centrum.



Transfer till Port Elizabeths flygplats, avsked till guide och chaufför

Lyckligt hemma igen efter en fantastisk resa med massor av minnen och upplevelser, som vi kommer att leva länge på.

Stort tack till alla medresenärer.

Vid pennan Karin Nyström