

RESA TILL PRAKTFULLA NORDITALIEN 12-18 SEPTEMBER 2019

Researrangör: Albatros med assistans av Bibbi Asplund

Reseledare: Marcos Toledano

DAG 1 torsdag

Torsdag den 12 september flög 38 glada pensionärer tillsammans med reseledaren *Marcos* till *Milanos* flygplats Malpessa varifrån bussen med chauffören *Mauro* körde oss till stadens centrum. På vägen dit gav reseledaren en kort inblick i Norditaliens långa och ibland blodiga historia, såsom den under renässansens härskande maktkamp mellan ätten *Visconti* och *Sforza* samt den moderna utvecklingen som detta område har gått igenom sedan andra världskriget. Det svårt bombarderade Milano återuppbyggdes efter kriget och blev på 70-talet Italiens mest betydande finans- handels- och industricentrum. Vår buss stannade vid *Sforzaborgen* varifrån vi promenerade till *Piazza del Duomo* där den stora, gotiska *Domen* och Milanos pärla, den mycket vackra *Galleria Vittorio Emanuele II* och den berömda *Scala di Milano* ligger. Resan fortsatte sedan till vårt resmål *Parkhotel Jolanda* i *San Zeno di Montagna* vid Gardasjön dit vi anlände lagom till kvällsmaten.

Dag 2 fredag

Efter en tidig frukost gick färden till *Verona* med sin berömda *romerska amfiteater* vid *Piazza Bra*, byggt under första århundradet ek. Staden som ligger vid Italiens näst längsta flod *Adige* är numera mest känd för att vara den ort där enligt Shakespeare dramat om det tragiska kärleksparet Romeo och Julia utspelade sig. Att ta sig till *Casa di Giulietta* och dess balkong tycks för alla turister vara ett måste. Om man dessutom rör vid Giulietta statyns bröst så får man enligt sägen uppleva mycket romantik i framtiden.....

Efter en kort lunch körde Marco oss till det berömda Amaronevinets *Valpolicella* och vingården *Gamba* som ligger på en höjd varifrån man har en fin utsikt över dalen med sina otaliga vinodlingar. Vi togs emot av en mycket charmig och kunnig ung kvinna som mitt ibland vinstockarna gav oss en inblick i vinodlingens speciella krav som ställs på jordens beskaffenhet och klimatet.

Vi fick smaka på druvorna som var små men mycket söta. Sedan leddes vi till gårdens källare där druvorna torkas och vinet lagras i olikstora fat.

Familjen bjöd sedan generöst på tre sorters vin samt tilltugg som bestod av härlig skinka, ost och bröd. Vi fick smaka på både *Classico*, *Ripasso* och *Amarone*. Och den som ville fick även prova olika sorters *Grappa* som tillverkas av det som är kvar när druvornas saft har pressats ut. Den anrika gården drivs numera av tre bröder och deras familjer. Vi fick veta att det utmärkande för Gambas viner är att de tillverkas endast av de egna druvorna och processen från druvan till det färdiga vinet sker helt i egen regi.

På kvällen bjöds vi på ett glas *Aperol* som välkomstdrink på hotellets terrass och samtidigt njuta av den fina utsikten över Gardasjön och en fantastisk solnedgång. Efter maten - där det dagliga salladsbordet var en höjdpunkt - avslutade vi dagen ute på terrassen. Luften var angenämt ljum långt in på natten.

Dag 3 lördag

Tidigt denna morgon lämnade vi hotellet för att åka längs floden Adige till *Sydtirolen*. Detta landskap var från 1363 en del av Habsburgerriket och ingick sedan fram till 1919 i det österrikiskt-ungerska kejsarriket. I denna del av Italien talas tre språk, 70 % av befolkningen talar tyska, 25 % italienska och 5 % ladinska, en gammal romersk dialekt som även kallas vulgärlatin. Via *Trentino* och *Bolzano* nådde vi byn *Tirolo* som ligger ovanför *Meran*. Från en utsiktsterrass ovanför byn fick man en fin vy över det frodiga landskapet, de stora äppel- och vindruvsodlingarna och de stolta högresta cypresserna. På vägen ner till bussen passerade vi även en staty av den äventyrliga österrikiska kejsarinnan Sissi som tidvis hade vistats här. Lagom till lunch ledde Marcos oss till en fin park där han reste ett bord och överraskade oss med vin och ost. En del av gruppen promenerade sedan till bergstationen av en linbana som förde dem ner till *Meran*. Andra följde med Mario till busstorget i stans centrum. Den soliga och varma eftermiddagen avslutades med glass, tårta och annat smått och gott på någon av de fina uteserveringarna längs floden Adige. Och nog blev vi lite avundsjuka på alla ungdomar som denna varma septemberdag badade i floden.

Dag 4 söndag

Efter frukosten åkte vi ner till Gardasjön och till den lilla staden *Bardolino*, känd för sina röda Bardolinoviner. Där anträdde vi en utflyktsbåt som skulle

föra oss längs Gardasjöns östra strand till *Malcesine*. Återigen hade vi tur med vädret. Det lätta morgondiset löstes upp och det blev återigen en solig dag. Den lilla och mycket pittoreska stan Malcesine domineras av fästningen *Castello Scaligero* som restes på 1200-talet av familjen Scala från Verona och av *Palazzo dei Capitani* som tillkom något århundrade senare. Orten har en lång och mycket omväxlande historia och tillhörde efter Scalitiden såväl Milanoätten Visconti som republiken Venedig. Efter den napoleonska ockupationen 1797-98 ingick Malcesine i det österrikiska kejsarriket vartefter det 1866 införlivades i det italienska kungariket. Från utkanten av stan går en kabinlift upp till *Monte Baldo* (1800 meter över havet). Dit tog sig några modiga för att njuta av utsikten över Gardasjön och äta den berömda gulaschsoppan. Nere i byn kunde man vila sig vid den mysiga lilla hamnen och besöka Palazzo dei Capitani som denna varma söndageftermiddag fylldes av härliga toner från en harpa som en äldre man spelade på. Dessutom kunde man i flera salar beskåda tavlor målade av lokala konstnärer. På kvällen hade Marcos ordnat ett besök hos den lokala marcellerian (köttbutik) *Salameria Lenotti*. Efter en kort introduktion leddes vi av den mycket yrkesstolte och glade ägaren ner till källaren där mängder av salamikorvar hängde i taket för torkning. Han talade initierat om att all salami i hans slakteri tillverkades manuellt och utan konserverande tillsatser. Besöket avslutades med en generös avnjutning av olika salamisorter, vin, ost, fikonmarmelad och bröd. Inte särskilt hungriga begav vi oss sedan till hotellets matsal för att inta ännu en måltid.

Dag 5 måndag

Denna morgon lämnade vi San Zeno mycket tidigt i riktning mot *Venedig*. Med en *vaporetti* åkte vi sedan på *Canal Grande* från busstationen till *Piazza di San Marco* där en lokal guide väntade på oss. Hon berättade om stadens historia, kända byggnader samt om de nutida bostads- och miljöproblem som Venedig har att ta itu med. Sedan ledde hon oss genom trånga gränder och små torg till *Ponte di Rialto*. Särskilt iögonfallande var att det överallt kryllade av turister trots att den egentliga högsäsongen var över. Trafiken på *Canal Grande* var mycket livlig och något kaotisk. Dock kryssade de talrika vaporettis, motorbåtar och gondoler elegant och utan att krocka förbi varandra. Lunchen intog vi på en sval och lugn bakgård där gondoler med glada turister och sjungande gondoljärer sakta gled förbi. Resan tillbaka började med en båtfärd från San Marco plats via *Canale de Giudecca* som går mellan den venetianska lagunen och ön Giudecca. På den senare befinner sig

Venedigs universitet och en hel del nybyggda bostadsområden. Kvällen avslutades till allas glädje med skön musik och vilda danser på hotellets uteplats.

Dag 6 tisdag

Sovmorgon! Denna sista dag erbjöds det möjlighet att besöka en bondgård och smaka på egenproducerad och för området typisk mat. Sedan ett antal år tillbaka satsar man i Italien på denna form av turism som kallas *Agriturismo*. Marcos gjorde verkligen reklam för denna lokala företeelse och berättade med stor inlevelse om alla härliga maträtter som skulle serveras. Vid tolvtiden lämnade en större grupp hotellet och promenerade till en gård utanför San Zeno där man togs emot av en mycket sympatisk och generös värdfamilj. Det dukades upp massor av mat och det åts och dracks och det måddes alldeles utmärkt! Ingenting var lagom. Frossa är inte någon synd i Italien! Några föredrog att hellre ta det lugnt och promenera i byn, titta in i kyrkan, handla salami och tillbringa eftermiddagen i poolen och solstolen. Före middagen togs sedan det obligatoriska gruppfotot på terrassen och blicken gick en sista gång till den i kvällsljuset blåskimrande bergskedjan på andra sidan Gardasjön vars siluett påminner om en sovande gubbe. Det kändes lite vemodigt att veta att man snart skulle åka hem och lämna alla fina reskamrater.

Dag 7 onsdag

Hemresans dag. Packa, äta frukost, åka buss till flygplatsen, checka in. Berikade av många fina reseminnen och samvaron med alla trevliga Alpklubbare landade vi sent på eftermiddagen på ett soligt Arlanda.

Tack Bibbi för allt arbete du har lagt ner för att ordna denna resa, tack Marcos för att du tog så bra hand om oss och tack alla härliga människor som var med på denna såväl kulinariskt och kulturellt mycket givande resa. Mille grazie a tutti! Arrivederci Italia! Ciao!

Lilo Werge