

Hemliga resan 2018-08-29

Alpklubbens hemliga resa gick till Uppsala och Carl von Lennes hemtrakter. Vädret var soligt och varmt och alla verkade stortrivnas. Vi var 57 personer plus en trevlig chaufför. Bussen hämtade oss på givna platser och därefter bar det iväg till Uppsala.

Första stoppet var Hammarby, ett kulturresevat beläget på landsbygden. Vi möttes av två guider som visade oss huvudbyggnaden. På tomten fanns förstas vackra blommor, olika sorters äppelträd samt två mindre byggnader, varav den ena hade använts som bagarstuga och kök. Utanför gårdarna bredde stora åkrar och ängar ut sig. Gården, trädgården, barnen, gästerna och ekonomin sköttes av hans fru Sara-Lisa. Efter visningen serverades kaffe och smörgås i "äppelträdgården."

Därefter for vi vidare till Uppsala och den Botaniska trädgården och Lennes vinterbostad. Trädgården var stor och imponerande. Där fanns ett-åriga och fleråriga blommor, örter, tre olika dammar, en ståtlig staty av "Venus" och en "apbur" på en påle. Där hade Linne placerat en apa för att studera den på avstånd. Sen såg vi oss omkring i bostaden innan vi fortsatte till restaurang "Borgen". Vi åt en god lunch utomhus vid Fyrisån.

Vi promenerade till universitetet där Linne var lärare, rektor och professor. Dessutom reste han mycket inom Sverige och utomlands. Han var en mycket populär lärare och mentor för sina studenter.

Carl von Linne är begravd i Uppsala Domkyrka med en son och troligtvis sin fru. Vi tittade oss omkring i den magnifika kyrkan. Dagen avslutades med kaffe och kaka innan vi satte oss i bussen för hemfärd. Alla verkade vara jättenöjda med utflykten.

*Vid datorn Eva Ståhlman*

