

Bornholm 12 - 16 september

Måndag 12 september - Bussresa och båtresa till Bornholm

Efter en skön bussresa genom sydsverige kom vi till *Ystad* sent på eftermiddagen. Vår reseledare *Einar Andersen* inledde besöket i Ystad med en bussrundtur, bl a besökte vi det gamla regementet, där filmerna om kommissarie Wallander spelats in. Efter en utflykt till sandskogen och Saltsjöbaden med sina sekelskiftesvillor var det dags att gå ombord på superkatamaranen för resan till solskensön *Bornholm*. Efter en god middag anlände vi till Rönne och for vidare till *Strandhotell Balka Söbad* nära *Nexö*, där vi kröp till sängs sedan vi fått lite musikunderhållning och vin.

Tisdag 13 september - Svaneke - Bornholms konstmuseum - Gudhjem - Hellingdomen

På förmiddagen promenad bland mysiga korsvirkeshus i Danmarks minsta stad *Svaneke*, där konsthantverkare presenterade sina alster. Efter att vi blivit bjudna på dansk rabarberjuice fortsatte färden längs östkusten till *Bornholms konstmuseum*, där en lokal guide visade samlingarna i den vackra och spännande byggnaden. Vi åt en typisk *Rögeriluch* i *Gudhjem*, bestående av en buffé med sill, makrill lax och räkor – öl och snaps förstärkte smakerna på läckerheterna.

På eftermiddagen besökte vi den kände konstnären *Oluf Hösts* hus och ateljé. Vi fick möjlighet att njuta av trädgården från samma soffa som Dronning Margarete suttit i med en öl och cigarett. Utflykten avslutades med ett besök vid *Hellindomen*, där Danmarks finaste klippor beundrades. Sista stoppet vid Nettoaffären i *Nexö*, där olika specialiteter inhandlades. Mingel och middag på kvällen.

Onsdag 14 september - Rundtur – Rytterknegten – Allinge – Hammershus - Dueodde

Dagen erbjöd en rundtur på ön med besök till utsiktstornet *Rytterknegten*, varifrån man i klart väder kan se hela ön och kustlinjen i Sverige. Många passade på att fotografera Natos hemliga radaranläggning, där man har koll på vad som händer i länderna kring Östersjön. I *Allinge* njöt vi av utsikten mot hamnen och god mat på *restaurang Algarve*. Vi besökte Nordens största borgruin *Hammershus*. Färden fortsatte via *sillastaden Hasle* till öns största stad *Rönne*, där vi promenerade på kullerstensgator omgärdade av vackra korsvirkeshus. Hemfärden via den fantastiska sandstranden vid *Dueodde*. På kvällen väntade ännu en god buffé på hotellet.

Torsdag 15 september - Bornholm – Ystad - Simrishamn

Hemresan startade med en gropig båtresa till *Ystad*. Väl på land igen blev det en rundtur, där vi fick se de imponerande slotten *Marsvinsholm* och *Charlottenlund* och nordens äldsta korsvirkeshus *Bäckahästen*. Lunch på *restaurang Bryggeriet*, beläget i en vacker 1700-talsbyggnad nära Stortorget i Ystad. På eftermiddagen njöt vi av landskapet och naturen på Österlen. Alla blev imponerade av den majestätiska borgen *Glimmingehus* och den låga vackra bebyggelsen i *Simrishamn*.

Övernattning på *hotell Svea*, där vi upplevde ett österlenskt ålagille med flera sorters sill, ål i mängder och skånsk äppelkaka, men kombinationen varm punsch och åla-soppa var kanske inte vanebildande.

Fredag 16 september - Äppelriket - Stockholm

Vi såg tusentals äppel- och päronträd klara att skördas i Äppelriket – trakterna kring *Vik* och *Kivik*. Vid besök på *Kivis Musteri* fick vi provsmaka produkter och lyssna på hur arbetet är för en äppelodlare. Många tog en del av Österlen med sig hem i form av nypressad äppeljuice, senap och marmeland. Från *Kivik* via *Brösarpsbackar* – även kallt Änglamark – fortsatte färden norrut mot *Stockholm*, där en intressant och omväxlande resa avslutades.